

Eerbetoon aan 'eenvoudige' mensen

DOOR HENK VAN WEERT

Het was druk zondagmiddag bij het verzetmonument aan de rand van natuurreservaat Kampina. Tijdens de jaarlijkse herdenking van de bevrijding van Boxtel op 24 oktober 1944 werd het gedicht onthuld dat Victor Vroomkoning eerder opdroeg aan hen die actief waren in het plaatselijke verzet.

Oud-Boxtelaar Walter van de Laar, die schuilgaat achter het pseudoniem Victor Vroomkoning, nam samen met burgemeester Frank van Beers de gemeentevlag van de plaquette waarop het gedicht is vereeuwigd. Het is een eerbetoon aan eenvoudige mensen die deden wat ze moesten doen. Net zoals het in 2003 onthulde verzetmonument dat is.

Daar, bij dat herdenkingsteken aan het Verzetslaantje in de buurtschap Roond verzamelden zich zondagmiddag naar schatting tweehonderd bezoekers om onder meer stil te staan bij degenen die in de laatste oorlogs-

dagen 106 geallieerde airbornes verscholeden hielden voor de Duitse bezetter. Onder hen Door van der Meijden, de laatste overlevende van de Boxtelse verzetsgroep.

Dichter Victor Vroomkoning zei in zijn nopjes te zijn met de vormgeving van de plaquette. Daarmee heeft het laatste gedicht van de eerder dit jaar in gebruik genomen poëzieroute een plekje gekregen.

VETERANEN

Muzikaal omlijst door een koperensemble van de Gildenbondsharmonie en met een vendelgroot door het gilde Sint-Barbara & Sint-Joris voltrok zich een stemmige bijeenkomst, waarin onder meer het Wilhelmus werd gezongen en een minuut stilte in acht werd genomen. Initiatiefnemer Broer van Houtum gaf kort uitleg bij het door hem ontworpen gedenkteken dat is opgetrokken uit cortenstaal. „Tien jaar geleden kreeg ik een brief onder ogen van Klaas Dekker, de leider van het Boxtelse verzet. Hierin beschreef

hij de laatste weken van de oorlog. De eenvoud die uit zijn woorden sprak, ontroerde me en bracht me ertoe dit monument op te richten. Die mensen vonden het vanzelfsprekend om met gevaar voor eigen leven onderduikers te helpen. Ze verdienen groot respect.”

Daarna legden burgemeester Van Beers en zijn echtgenote Marianne als ook het gilde bloemen. Dat gebeurde onder toezicht van een erewacht door Scouting Boxtel en diverse militaire veteranen die voor het eerst present waren in tenue. Namens de organiserende Stichting Boxtel Vooruit leidde secretaris Peter van de Ven de plechtigheid als altijd in goede banen. Na afloop schonk het gilde, dat het verzetmonument heeft geadopteerd en schoon houdt, koffie en thee.



● Burgemeester Frank van Beers en zijn echtgenote Marianne leggen een krans bij het verzetmonument in de Kampina.



Ik was geen held. Als een dief in de nacht ging ik te werk, als een mol zocht ik mijn weg. Een naam had ik noch een gezicht en wat ik deed moest uitgewist. Ik was niet meer dan een monddood mens die zijn hart liet schreeuwen tegen een onmenselijke staat.

Ik was geen held, maar laat me in het openbaar bestaan, me delen in de vrijheid van de grond die mij zo onvervreemdbaar lief was.

BD, 24-10-2011, p. 11

Boxtel herdenkt bevrijding

door Willem Geurts

BOXTEL - „Dit raakt mij telkens weer. Het zijn momenten die ons opnieuw laten stilstaan bij dit belangrijke stuk historie.” Theo de Groot is Boxtelaar en oorlogsveteraan. Hij was gisteren samen met andere leden van de Stichting Veteranen Boxtel een van bijna tweehonderd bezoekers bij de jaarlijkse herdenking van Boxtels bevrijding, oktober 1944. Zij waren getuige van een eenvoudige, niettemin indrukwekkende bijeenkomst bij het verzetsmonument in De Kampina. Een grote delegatie Boxtelse veteranen zat op de eerste rij. De geschiedenis, de hunne, van in 1944 verborgen gehouden geallieerden - 106 in getal - werd weer opgehaald. Bij het zo karakteristieke monument, een boer met fiets en melkkan, declameerde Victor Vroomkoning het gedicht. Beginregel: 'Ik ben geen held'. Het jaarlijkse eerbetoon, sober en krachtig, met serene muziek, een toespraak van burgemeester Van Beers en Vroomkonings gedicht, maakte indruk. Met de minuut stilte en het Wilhelmus als hoogtepunten.

De Meierij, 26-10-2011, p. 11



» Herdenking van de bevrijding

Afgelopen zondag vond onder fraai herfstweer en tezamen met ruim 200 belangstellenden, waarvan een grote delegatie leden van de stichting veteranen Boxtel en scouting Boxtel, de jaarlijkse herdenking van de bevrijding plaats. Dit gebeurde bij het verzetsmonument in natuurgebied de Kampina aan de Roond in Boxtel. Deze herdenking werd georganiseerd door stichting Boxtel Vooruit. Na het spelen van het Wilhelmus, toespraken en een minuut stilte werden er kransen gelegd voor de gevallen oorlogsslachtoffers door burgemeester Frank van Beers en zijn echtgenote, het gilde Sint Barbara & Sint Joris gevolgd door een vendel groet. Hierna werd door dichter Victor Vroom, samen met burgemeester van Beers een gedicht in de vorm van een openstaand boek van roestvrij staal onthuld dat hij vervolgens voordroeg.

FOTO AD VAN DE WETERING